



GESPREKSVRAGEN

over christen-zijn en
homoseksualiteit

Bij het boek *Verscheurd* van Justin Lee

Voor hetero's en homo's



Verscheurd.nl

Verscheurd.nl is het initiatief van een groepje mensen dat bijeenkwam naar aanleiding van het verschijnen van het boek *Verscheurd*. Christenen met verschillende overtuigingen en achtergronden en zowel hetero als homoseksueel. Samen willen we op zoek naar manieren om met liefde en respect open in gesprek te gaan over homoseksualiteit.

Onze speerpunten zijn:

- **Openheid:** open en eerlijke gesprekken over homoseksualiteit en geloven bevorderen
- **Waarheid:** d.m.v. goede informatie vooroordelen en onwetendheid wegnemen
- **Verbinding:** brengen tussen christenen met verschillende overtuigingen ten aanzien van homoseksualiteit en christen-zijn.
- **Ondersteuning:** voor homoseksuele christenen, hun familie, vrienden en voor leiders

Verscheurd neemt zelf geen standpunt in over het al dan niet geoorloofd zijn van homoseksuele relaties maar biedt ruimte om standpunten te delen. Wil je meer weten over het werk van verscheurd, kijk dan op onze site, verscheurd.nl

Dit boekje is geschreven door:
Joëlle Bakhuis
Marcel Schalk



Inleiding

Dit boekje met gespreksvragen is bedoeld voor jou en/of je groep verder te helpen om na te denken hoe jij zelf staat ten opzichte van homoseksualiteit, je homoseksuele medemens en christen zijn. Ik raad je aan het boek *Verscheurd* te lezen, maar dit boekje is ook goed te gebruiken als je het boek niet gelezen hebt.

De gespreksvragen bestaan uit 5 hoofdstukken. Bij elk hoofdstuk zijn leessuggesties voor Bijbelstudie bijgevoegd (in de kaders). Je kunt ervoor kiezen het gedeelte als inleiding te lezen en bespreken, maar dit hoeft niet. De gespreksvragen zijn opgesteld om de groepsleden ideeën te laten uitwisselen en in het gesprek meningen te vormen en bij te stellen. De Bijbelgedeeltes sluiten hier op aan; ze zijn bedoeld om te inspireren en het gesprek op gang te brengen. Ze zijn niet bedoeld om in de Bijbel op zoek te gaan naar het 'juiste' antwoord op de vragen. Sowieso is het goed om als groep af te spreken dat er gelijkwaardig omgegaan wordt met verschillende meningen en er geen conclusies hoeven worden gevonden welke opvatting de juiste is. De gespreksleider dient hierop te letten. In een kleine groep in liefde en respect verschillende meningen uitwisselen is gemeente-zijn in het klein. Zo krijg je dus niet alleen de kans om te praten over liefdevol omgaan met verschillen, maar ook om te oefenen.

We wensen je een goede tijd en Gods zegen!

H1. Hoe kijk jij aan tegen homoseksualiteit?

Geen haar op mijn hoofd!

Lees: Handelingen 10:9-16

Petrus had van jongs af aan geleerd welk vlees onrein was. Geen haar op zijn hoofd die er aan dacht om deze dieren te eten. Het stond voor hem als een paal boven water wat God hier van vond. Net zo vast stonden zijn overtuigingen over heidenen. Totdat God zelf door middel van een visioen zijn overtuigingen aan het wankelen brengt...

Als je in contact komt met homoseksuele christenen zal jouw houding bepaald worden door de overtuigingen die je hebt. Daarom is het eerst belangrijk dat je van jezelf weet hoe jij er in staat en hoe jouw mening zo gevormd is.

- Lees onderstaande vragen en bespreek ze in kleine kring.

Misschien ben je kerkelijk opgevoed en daarom 'van huis uit' overtuigd dat homoseksualiteit zonde is. Of je bent buitenkerkelijk opgevoed en hebt van huis uit meegekregen dat homoseksualiteit volkomen normaal is

en dat je vooral jezelf moet zijn. Dat is een hele andere achtergrond.

1. Hoe werd er vroeger in jouw omgeving tegen homoseksualiteit aangekeken? Waaraan kon je dat merken?

Als je zelf hetero bent kan het moeilijk voor te stellen zijn dat een ander op iemand van hetzelfde geslacht valt. Sommige mensen ervaren een gevoel van afkeer wanneer zij homoseksuelen zien of uitingen van liefde zien tussen homoseksuelen. Anderen ervaren helemaal geen gevoel van weerstand. Sommige christenen ervaren dit gevoel van weerstand als een van God gegeven afkeer bij het zien van zonde.

2. Herken jij dit gevoel van weerstand als je in aanraking komt met homoseksualiteit?
3. Hoe beïnvloedt dit mogelijk jouw visie op homoseksualiteit?
4. Komt een gevoel van weerstand volgens jou voort uit 'het je niet voor kunnen stellen doordat je zelf heel anders bent' of uit 'een van God gegeven afkeer bij het zien van zonde'? Of is er een andere reden waarom jij weerstand ervaart?

Het maakt ook groot verschil of er vroeger in jouw omgeving open over homoseksualiteit gesproken werd of niet. Als er vroeger alleen maar over gefluisterd werd kan het zijn dat je het idee hebt gekregen dat het iets HEEL ERGS is, of meer zondig dan andere zondes. Spanning en geslotenheid kan voortkomen uit de persoonlijke sfeer van het onderwerp of uit een beladenheid over het thema (waarin het gezien wordt als een ernstige zonde). Ook kan het voortkomen uit verlegenheid met vraagstuk rondom geloven en homoseksualiteit.

1. Ben jij bekend met een gevoel van spanning of geslotenheid rondom het onderwerp homoseksualiteit? Ervaar je misschien zelf een gevoel van gêne, verlegenheid of taboe?
2. Waar heeft de gevoeligheid van het thema volgens jou voornamelijk mee te maken?
3. Hoe komt het denk je dat veel christenen seksuele zonden ernstiger beoordelen dan andere zonden?

Het is goed om je bewust te zijn van je mening en houding ten opzichte van homoseksualiteit en hoe dit zo gevormd is. Je overtuigingen werken als een kompas dat je helpt keuzes te maken en richting te kiezen. Als je dit van jezelf weet, is vervolgens de vraag; is mijn houding en overtuiging van God?

H2. De bril waardoor je kijkt

Discussies over de wet

Lees Handelingen 15: 1 – 30

Hier staat beschreven hoe de eerste christenen op zoek gingen naar de betekenis van de wet nu zij inzicht hadden gekregen in de genade door Jezus. Onder de gelovigen is discussie ontstaan of de gelovigen uit de heidenen zich moeten

Ook tegenwoordig is de zoektocht van christenen hoe de wet een plek te geven in het geloofsleven, en welke betekenis bepaalde gedeeltes in de Bijbel hebben voor christenen nu. Justin Lee beschrijft in *Verscheurd* hoe hij tot de conclusie komt dat het eigenlijk onmogelijk is te geloven dat alle passages in de Bijbel ‘gewoon letterlijk moeten worden toegepast’ en dat we bij bepaalde passages meer informatie over de context en interpretatie nodig hebben (pagina 252). Christenen die er naar streven de Bijbel ‘van kaft tot kaft’ zo letterlijk mogelijk na te leven, moeten nog steeds keuzes maken doordat er meerdere interpretaties mogelijk zijn van wat er letterlijk geschreven staat. Iedere christen maakt een selectie van wat hij/zij denkt dat belangrijk is. Dit ‘selecteren’ gebeurt door interpretatie; ‘Waar gaat het echt om in de Bijbel?’ (de kern)

1. Noem in een paar steekwoorden waar volgens jou de boodschap van de Bijbel over gaat.
2. Bespreek welke verschillende accenten christenen leggen die op grond van de Bijbel de zondagsrust wel en niet houden. Met welke thema's (als wet, liefde, vrijheid) heeft dit te maken?
3. Welke thema's uit de bijbel spelen een rol bij het gesprek over bijbels omgaan met homoseksualiteit?
4. Bespreek welke verschillende thema's christenen benadrukken die geloven dat homo- of heteroseksualiteit voor God geen verschil maakt en welke thema's benadrukt worden door christenen die geloven dat seksualiteit buiten het heterohuwelijk zondig is.

H3. Omgaan met lastige dilemma's en onduidelijkheid

Hevige onenigheid en uiteindelijk een oplossing

Lees Handelingen 15:1-30 nog een keer door.

Let nu vooral op waar de verwarring rond het thema 'besnijdenis' toe leidde onder de eerste christenen, hoe ze hier mee omgingen en hoe zijn ze uiteindelijk tot een oplossing kwamen.

De Bijbel is door de eeuwen heen en in verschillende denominaties op zeer verschillende wijzen gelezen en toegepast. Hoe je als christen bijbelgedeeltes interpreteert en wat je als zonde ziet, wordt voor een groot gedeelte bepaald door je achtergrond en cultuur. Dat is een beangstigend gegeven. Hoe ontdekken we wat Gods wil is en hoe voorkomen we dat we doen wat goed voelt omdat het bij onze cultuur past?

Als christenen kunnen we speuren in de bijbel op zoek naar pasklare antwoorden op lastige vragen, maar daarmee lopen we al snel in de valkuil van dogmatisme en wetticisme. Een dogmaticus streeft er naar elke twijfel uit te bannen door een sluitend antwoord te **H5**.

vinden op alle lastige vragen en dilemma's. Voor de 'dogmaticus' is het prettig een duidelijk en bijbels verantwoord standpunt te hebben op lastige thema's. Maar de mensen bij wie de vragen levensecht zijn merken dat de antwoorden nieuwe vragen oproepen en tekort doen aan de ingewikkelde realiteit. In *Verscheurd* lees je hoe Justin dit heeft ervaren, elke keer dat een medechristen hem uitlegde hoe de Bijbel denkt over homoseksualiteit.

We kunnen ook vluchten naar vrijzinnigheid waarbij we geen enkele zekerheid meer durven vast te houden. Door gebrek aan zekerheden wordt de Bijbel niet meer als bron van richting en antwoorden gezien, hoogstens als bron van inspiratie en wijsheid. Dit maakt dat mensen zelf gaan bepalen wat goed en fout is, zonder hierbij leiding van God of de Bijbel te verwachten.

1. Wanneer je als niet-homo een uitgesproken mening hebt over het al dan niet geoorloofd zijn van homoseksuele relaties, hoe voorkom je dan dat je overtuigingen als wettisch of dogmatisch worden beleefd door homoseksuelen?

2. Als je 'dogmatisme' en 'vrijzinnigheid' als twee uiteinden ziet op één lijn over omgaan met onzekerheid in het geloof, waarom zijn beide dan geen goede oplossingen? Bespreek wat 'dogmatisme' en 'vrijzinnigheid' voor nadelige invloed hebben op je relatie met God.
3. Hoe wil God dat we omgaan met de vragen die op ons afkomen en hoe vinden we antwoord op de vraag wat Gods wil is?
4. Welke rol speelt de Heilige Geest hier in? (lees Johannes 16:13 en Colossenzen 1:9)
5. Kun je een voorbeeld geven uit je eigen leven hoe je Gods wil of antwoord op een Bijbelse kwestie hebt gezocht? Hoe heb je hierin leiding van de Heilige Geest ervaren?

H4. Omgaan met verschillen binnen de gemeente

Lees: Romeinen 14 en 1 Corinthiërs 5

In het eerste gedeelte beschrijft Paulus hoe de gemeente om dient te gaan met verschillende opvattingen over wat geoorloofd is. In het tweede gedeelte beschrijft Paulus hoe de gemeente om dient te gaan met zonde binnen de gemeente. Op het eerste oog misschien vergelijkbare situaties, toch is Paulus' raadgeving (en toon!) heel verschillend!

Op grond van de bijbel komen christenen tot verschillende overtuigingen aangaande Gods wil in het omgaan met homoseksualiteit. (Justin noemt deze kant A en kant B.) Hoe wil God nu dat wij omgaan met verschillende meningen? Is er ruimte in de gemeente voor verschillende overtuigingen?

Paulus pleit in Romeinen voor het bewaren van de eenheid ondanks verschillen, maar in 1 Corinthiërs 5 vermaant hij de gemeente juist omdat zij zonde tolereert binnen de gemeente. Wanneer verschuift de grens van eenheid bewaren naar grenzen bewaken?

Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. (Romeinen 14:1)

Over de buitenstaanders zal God oordelen. Maar binnen de gemeente geldt: 'Verwijder wie kwaad doet uit uw midden. (1 Cor 5:13)

Een eeuwenoude quote van Marco Antonio de Dominis over omgaan met verschillen zegt:

*'In essentiële dingen: eenheid,
in niet-essentiële dingen; vrijheid,
in alle dingen: liefde'*

1. Is er bij jou in de gemeente ruimte voor 'kant A én kant B-christenen'? Hoe merk je dit?
2. Behoort het onderwerp 'homoseksuele relaties binnen de gemeente' en 'homoseksuele huwelijken binnen de gemeente' wat jouw betreft bij essentiële dingen van het geloof of bij niet-essentiële dingen? En waarom? Vergelijk dit bijv. eens met het onderwerp 'zondagsrust'
3. Is het de taak van de leiding van de gemeente om standpunten te hebben over seksualiteit? en is 'geen standpunt hebben' ook een mogelijk standpunt?

H 5. Liefde, openheid en veiligheid binnen de gemeente

Liefde als opdracht

Lees: 1 Johannes 4:11-21

“Tragisch genoeg heeft het gebrek aan genade in de kerk sommige mensen werkelijk hun geloof gekost .Niet alleen bij homo’s, maar ook bij mensen die om hen geven.” (Verscheurd, p. 300)

Jezus (in Johannes 15:17): *“Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief”*

1. Herken je wat Justin noemt ‘gebrek aan genade in de kerk’?
Zo ja: Wat denk je dat de kerk moet leren in de omgang met homoseksuele geloofsgenoten?
2. Hoe kunnen niet-homoseksuele gemeenteleden hieraan bijdragen?

In *verscheurd* worden diverse thema's aangehaald die allemaal samenhangen met de vraag hoe om te gaan met homoseksuele relaties binnen de gemeente. Zoals *omgaan met de schrift, liefde voor elkaar, tucht en correctie, omgaan met verschillen en vrijheid & de wet.*

3. Welk van deze thema's is wat jouw betreft belangrijk om als christenen met elkaar over in gesprek te gaan?
4. Hoe kan jouw gemeente een veilige plek zijn voor hen voor wie deze zaken heel persoonlijk zijn? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen zich veilig voelen om hun ware gevoelens en gedachtes over homoseksualiteit te delen?

Lees op p. 300-301 wat Justin hier zelf over zegt. van schaamte en schuld en met vragen en twijfels. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn, denk bijvoorbeeld aan het verlaten van de kerk, depressie en zelfs zelfmoord.

5. Hoe kunnen we er aan bijdragen dat homoseksuele jongeren open kunnen zijn over hun gevoelens naar bijv. hun familieleden, jeugdleiders en vrienden? Wat kun jij doen om de drempel te verlagen voor de mensen in jouw omgeving (je gezin /familie/ kring / gemeente)?